

2013: ACTIVITEITEN EN REISVERSLAG OKTOBER

Het 23^e hulptransport naar Macedonië zit er weer op en zoals u van ons gewend bent, sturen we u een reisverslag. Maar eerst informeren we over de zaken die vooraf gingen.

Activiteiten 2013

- In mei stuurden we de jaarlijkse Nieuwsbrief naar onze donateurs en verzochten hen een gift over te maken. Want deze giften zijn de kurk waarop onze Stichting financieel drijft.
- Onze eigen PKN begunstigt 4-Bedumer projecten. Projecten als de onze, die zorgen voor gezondheidszorg c.a. in Polen, Roemenië en Suriname. Via collecten ontvangen wij een ¼ van de opbrengst. Ook de ZWO maakte een gift over.
- 01 Juni gingen we naar Ochten. De Hervormde Gemeente houdt dan haar jaarlijkse rommelmarkt. Via de heer Gerrit Vink, die we 2 jaar geleden ontmoetten op de luchthaven van Ohrid, kregen we te horen, dat we uitgekozen waren als goed doel en dat de helft van de opbrengst voor onze Stichting zou zijn. Dus reisden af naar de Betuwe en bemanden samen met zus Anneke en zwager Nico de stand van onze Stichting. Ondanks de kou kwamen er veel mensen op de rommelmarkt en ook onze stand mocht zich verheugen op veel aandacht en kopers. Macedonische wijn en –sieraden, maar ook kaarten, boeken en andere 2^e handsspullen verwisselden van eigenaar t.g.v. van ons budget. Onze eigen stand bracht € 330,00 op. Toen we aan het eind van de dag van de rommelmarktcommissie een cheque van € 5.000,00 kregen, waren we met stomheid geslagen en was onze dank erg groot. Daarnaast kregen we van de boekentafel van deze kerk nog een gift van € 200,00. Al met al een dag om met plezier en dankbaarheid op terug te kijken.
- Op 20 juli kregen we een brief van de Belastingdienst, waarin stond dat we voor 01-01-2014 een internetsite moeten hebben om zo transparantie te geven in de activiteiten rondom onze Stichting. Onze plaatsgenoot Henk Pater was bereid om deze website te maken. We zijn Henk erg dankbaar dat hij dit voor ons wilde doen. Vanaf nu kunt u ons volgen op: www.luchtvoorprespa.nl
- 14 September waren nicht Areke en haar man Cor uit Lienden 30 jaar getrouwd. Ze gaven een feest voor familie en vrienden en vroegen als cadeau enveloppen met inhoud. We reisden weer af naar de Betuwe. Tijdens het perfect georganiseerde feest gaven we een powerpoint-presentatie over de activiteiten van **Lucht voor Prespa**. Na afloop vertelde het bruidspaar dat we een bedrag van € 1105,00 op de rekening van de Stichting konden verwachten. Ook hiervoor is onze dank groot.

Mede dankzij de giften van o.a. donateurs, kerken, opbrengsten van verkoop van Macedonische wijn - sieraden en last but not least de 2 hiervoor omschreven speciale sponsors konden we de medicijnen bestellen waar het ziekenhuis om vroeg via de lijst die de apotheker Antina Toskovska ons elk jaar stuurt. De firma Imres uit Lelystad leverde de medicijnen op 25 september af bij HaVeP in Goirle. Dit bedrijf dat bedrijfskleding maakt heeft een paar vestigingen in Macedonië waar de feitelijke fabricage plaatsvindt. HaVeP is (in samenwerking met transporteur Boekestijn uit Mill) bereid om de medicijnen gratis mee te nemen naar Macedonië met één van hun wekelijkse transporten.

Alle reis- en douanepapieren en vergunningen zijn geregeld, dus we kunnen op reis.

Reisverslag

Maandag 23-09 gaan we op reis naar Macedonië met ons 23^e hulptransport.

Om 21.00 uur halen onze vrienden Henk en Lies Bulthuis ons op en brengen ons naar Groningen. Om 21.46 uur vertrekt de intercity naar Schiphol, waar we om 00.16 uur aankomen. Dan is het wachten en hangen totdat we om ca. 03.30 uur kunnen inchecken. Om precies 05.15 uur kiest de Boeing 747-800 het luchtruim om na een prima vlucht om 07.40 uur te landen op de luchthaven "St. Paul the Apostel" van Ohrid. Het voelt of we weer "thuis" zijn. Onze vriend Žive haalt ons op en om 09.00 uur zijn we in Resen waar we onze vriendin Dine warm begroeten. 's Middags komt de directeur van ons ziekenhuis Dr. Darinka Micevska ons welkom heten.

Woensdag 25-09 hebben we met Darinka en Miki een zakenlunchen in Pretor en bespreken de gang van zaken financieel/organisatorisch met hen. We ontmoeten daar een groep Nederlanders, die op vakantie zijn in Macedonië: het toerisme komt gelukkig weer op gang. Op terugreis bezoeken we het klederdrachtmuseum van Jone Eftimovski in Podmochani. Daarna gaan we kijken bij de kerk van Petrus en Paulus die is gebouwd m.b.v. privé donaties op de berg ten oosten van Podmochani. Met name het los staande kruis van 30 m. hoog is een eyecatcher met prachtig uitzicht over het meer.

Donderdag 26-09. Burgemeester Gjoko Strezovski vraagt of we op het gemeentehuis willen komen om kennis met hem te maken. We laten hem ons plakboek van 2012 zien (we maken van elk transport een plakboek). We zijn dit jaar vroeger in Macedonië dan andere jaren, dat heeft te maken met het feit dat we aanwezig willen zijn bij de 1^e appelpluk: Jabulkober (Jabulko is het Macedonische woord voor appel). Deze manifestatie duurt dit jaar 3 dagen en begint vanavond met een schilderijtentoonstelling in Saray (soort dorps huis) en daarna zang en volksdansen op het dorps-plein.

Vrijdag 27-09. Om 9.30 uur gaan we naar de orthodoxe kerk Kyril en Metodi. Daar wordt een zegen gevraagd over de appeloogst. Vervolgens gaan we naar de feitelijke 1^e appelpluk; dit jaar wordt dat gedaan door Mr. Ljupco Dimovski, Minister van Landbouw, Bosbouw en Waterbeheer. Om 10.00 uur hebben we afgesproken met Gerrit Vink en zijn compagnon Meto. Gerrit is ook in Macedonië en wil graag ons ziekenhuis bezoeken, zodat hij het thuisfront in Ochten kan vertellen waar de opbrengst van de rommelmarkt naar toe is gegaan. Na een rondje over de culturele markt te hebben gemaakt gaan we met hen naar Oteševo. Onze gasten bekijken het ziekenhuis en lunchen met ons en de directie in het ziekenhuis. 's Middags gaan we naar een cocktail, aangeboden door de burgemeester. Omdat we ereburgers van Resen zijn, hebben ook wij een uitnodiging gekregen. Vervolgens brengen we een bezoek aan de fabriek voor fruitconcentraat Vita Res van Ljupco Stojcevski in Resen. Gerrit en Meto kijken met grote interesse naar de fabriek en luisteren naar de uitleg door Ljupco.

Zaterdag 28-09. We doen boodschappen en wat huishoudelijke werkzaamheden.

Zondag 29-09 We gaan met Dine naar het kerkhof en bezoeken het graf van onze "broer" Arse die in dec. 2007 is overleden. We eten met Dine, haar beide zonen en hun gezinnen: een fijne familiedag!

Maandag 30-09. Het is vandaag slecht weer: onweer en regen en dus blijven we thuis en doen wat reparatiewerk: regengoot en afdak gemaakt.

Dinsdag 01-10. Het weer is gelukkig weer opgeknapt en we gaan naar Prilep. Op een hoogte van 1400 meter staat aan de noordwest kant van de stad het klooster "Manastir Treskavec". Dit klooster is gebouwd in de 12^e eeuw en wordt door nog slechts 1 monnik bewoond.

Woensdag 02-10. We krijgen bericht dat de auto met de medicijnen is aangekomen dus gaan we met de douanepapieren en de import vergunning van de Minister van Gezondheid naar Bitola. Eerst moet Fernsped de controle van de papieren doen en vervolgens overdragen aan de douane voor de feitelijke controle. De chauffeur Zulfi Sinani meldt zich en na **drie uur** wachten wordt het zegel verbroken en krijgen we, na een steekproefsgewijze controle door de douane, toestemming voor import en kunnen de medicijnen naar ons ziekenhuis worden vervoerd. Voordat we zelf ook naar Resen gaan, gaan we op ons verzoek naar een Frans militair kerkhof uit de 1^e wereldoorlog. Dit ligt ten oosten van Bitola en er liggen ruim 6200 met naam bekende militairen begraven en 7000 onbekenden in een massagraf. We ontmoeten de beheerder Jani Kurteski. Hij is de 3^e generatie die dit kerkhof beheert. Daarna gaan we naar het ziekenhuis in Bitola en overhandigen 2 dozen met medicijnen aan de apotheker Eli Dimitrovski. Deze medicijnen (Depo-medrol) zijn extra geleverd, maar zijn niet geschikt voor de patiënten die in Oteševo worden behandeld en hier kunnen ze deze wel goed gebruiken.

Donderdag 03-10. De chauffeur van het ziekenhuis, Kole, haalt ons om 10.30 uur op en brengt ons naar het ziekenhuis. We laten de directie ons fotoalbum van 2012 zien en bespreken zaken met betrekking tot het hulptransport en de noodzaak van onze hulp. Vervolgens overhandigen we de medicijnen officieel aan Antina en Darinka. Nu zit onze missie voor 2013 er officieel op. Het is weer gelukt hen voor een jaar van medicijnen te voorzien en dat geeft over en weer een dankbaar gevoel.

Vrijdag 04-10. Vandaag geen bijzonderheden, het is goed weer, licht bewolkt, 21°C. We brengen wat privé bezoeken en handelen een aantal verplichtingen af.

De volgende dagen helpen we met appels plukken. Samen met de familie en 2 dagloners (dagloon ± € 12,50) en plukken we 320 kisten à 23 kg. We eten in de boomgaard: dat is plezierig bij zonnig weer.

Dinsdag 08-10 gaan we naar Ohrid. Bij onze vaste winkelier halen we de bestelde sieraden op. Al jaren kopen we in Ohrid bij Optika sieraden, die we met winst verkopen t.b.v. onze Stichting. We wandelen wat door Ohrid, altijd leuk, en brengen een bezoek aan het museum van A. den Doolaard, waar we een geanimeerd gesprek hebben met de schrijver van het boek: "onze Nederlandse vriend A. den Doolaard" de heer Misho Yuzmeski.

Woensdag 09-10 hebben we een "rustdag", want het is slecht weer, onweer en regen.

Donderdag 10-10. We gaan eerst naar reisbureau Pelikaan waar we onze terugvlucht laten bevestigen en rijden vervolgens door naar Oteševo. We nemen afscheid van directie en personeel, altijd een moeilijk moment, maar we hopen hen volgend jaar weer te ontmoeten. Zowel Antina (de apotheker) als Darinka (de directeur) bedanken ons nogmaals voor de geboden hulp en bevestigen hoe belangrijk de geleverde medicijnen zijn. Met name Solumedrol en Salbutamol zijn van essentieel belang.

Vrijdag 11-10 We nemen bedroefd afscheid van onze vriendin Dine, maar hopen ook haar volgend jaar weer te ontmoeten. Žive brengt ons naar het vliegveld. Om 10.00 uur kunnen we inchecken en om 12.00 uur stijgt de Boeing op voor een rustige vlucht naar Amsterdam. We landen om 14.30 uur, hebben snel de koffers en kunnen op het nippertje de intercity van 15.03 uur naar Groningen halen. We stappen over en arriveren om 17.32 uur in Bedum, waar onze vriend Heine Duursma ons op staat te wachten. We gaan eerst naar het huis van Heine en Ettie, want Ettie heeft het eten klaar (super!). Om 19.00 uur brengt Heine ons naar huis en is ons 23^e hulptransport volbracht.

Rest ons nog de papierwinkel af te handelen en **U heel hartelijk te bedanken voor uw betrokkenheid met onze Stichting.**