



# REISVERSLAG OKT-NOV 2022



## STICHTING LUCHT VOOR PRESPA

Rabobank. nr. NL54RABO0305858998  
t.n.v. Stichting Lucht voor Prespa  
website: [www.luchtvoorprespa.nl](http://www.luchtvoorprespa.nl)  
e-mail: [info@luchtvoorprespa.nl](mailto:info@luchtvoorprespa.nl)

Kees en Johanna Baars  
Ommelanderdrift 32  
9781 LD Bedum  
Tel. 050-3014157  
K.v.K. Groningen 41012802  
ANBI/RSIN nummer 8060.25.992

Donderdagmiddag 20 oktober. We gaan weer naar Macedonië met ons **31<sup>e</sup> hulptransport**. Doordat een aantal medicijnen later wordt geleverd dan gebruikelijk gaan we nu pas op reis. Om 14.30 uur vertrekken we naar Dortmund. We hebben bij hotel Ibis een overnachting geboekt.

Vrijdag 21 oktober om 07.00 uur parkeren we onze auto op P2 bij de luchthaven en checken in voor onze vlucht naar Ohrid. Om 09.25 uur vertrekt de Boeing 737-200 van Wizzair en na een prima vlucht landen we om 12.35 uur op de luchthaven van Ohrid. Daar worden we opgewacht door Bile (hoofd administratie) en dr. Stojan. Als welkom krijgen we een bos bloemen. Na een korte rit zijn we om 13.30 uur in Resen en begroeten onze vriendin Dine. Zij heeft het eten al klaar en daar genieten we weer van.

Zaterdag 22 oktober doen we boodschappen en gaan naar de kapper. 's Middags eten we *malo pile zo oriz* (kippendrumsticks met rijst).

Zondag 23 oktober is de *Dag van de Macedonische Revolutie*. Men gedenkt dan het begin van de opstand voor de Macedonische vrijheid van WO II.

Verder genieten we van het mooie weer, de zon schijnt volop en het is 21 °C.

Maandag 24 oktober. Vandaag is een vrije dag vanwege gisteren, maar dat viel op zondag. We wandelen een stukje naar het gymnasium dat hoger gelegen achter Dine haar huis staat en genieten van de natuur in herfsttooi.



Dinsdag 25 oktober. Om 10.00 uur haalt chauffeur Stojan ons op en brengt ons naar het ziekenhuis in Oteševo. We worden zoals elk jaar heel hartelijk begroet door het personeel. We hebben telefonisch contact met Boekestijn, de vervoerder van de medicijnen, die onderweg is van Nederland naar Macedonië. De verwachting is dat de auto morgen bij de douane in Bitola zal zijn. Tijdens de lunch worden we gebeld door een medewerkster van dr. Bujar Osmani, de minister van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur van



Macedonië in Nederland, Beti Jacheva, heeft voor ons een afspraak gemaakt om vrijdag 28 oktober een ontmoeting met hem te hebben en zijn secretaresse bevestigt deze afspraak. 's Avonds maakt Johanna samen met Dine cake so jabulka (appelcake).

Woensdag 26 oktober. Zoals we "gewend" zijn doet ook nu de invoerende partij (om onduidelijke redenen) weer moeilijk en is het dus onduidelijk wanneer de medicijnen worden vrijgegeven.

Johanna is verkouden en hoest nogal. Ze is gisteren in het ziekenhuis getest: geen corona, waarschijnlijk een griepachtige allergie. 's Avonds komt dr. Stojan en krijgt ze een infuus met vitaminen A, B en C en dexamethasone.

Donderdag 27 oktober gaan we weer naar ons ziekenhuis. Johanna is door het infuus gelukkig wat opgeknapt, maar moet na het infuus nuchter bloed laten prikken. Na de controle bakt de kok van het ziekenhuis Goran als ontbijt een omelet voor ons, erg lekker. Om 11.00 uur gaan we weer terug naar Resen.

Vrijdag 28 oktober. Om 06.00 uur !! vertrekken we (Bile, dr. Alexandra Pili (directeur van ons ziekenhuis) dr. Kyre en wij) richting Skopje. Om 10.00 uur hebben we een afspraak bij de Nederlandse ambassade met Verica Andreevska. Ze is heel blij ons te zien en we drinken samen een kopje koffie. We zien ook nog kort onze ambassadeur Dirk Jan Kop.



Om 11.00 uur hebben we de geplande afspraak met dr. Bujar Osmani. Hij heet ons hartelijk welkom en vraagt geïnteresseerd naar het ontstaan en werk van onze Stichting. Ook laten we ons (inmiddels) 30<sup>e</sup> fotoreisalbum zien. We krijgen een op koper uitgevoerde dankbetuiging, iets waar we erg van onder de indruk en blij mee zijn. Ook krijgt Johanna een replica van 2 oorbellen uit de 2<sup>e</sup> eeuw v. Chr.

Nadat we afscheid hebben genomen rijden we naar Lešok, vlak bij Tetovo.

We bezoeken eerst de daar gevestigde TBC-kliniek (uit 2002) lopen dan door naar het kloostercomplex van Sv. Athanasius van Alexandrië uit 1924. Zowel de kerk als de er naast gelegen oorspronkelijke TBC-kliniek zijn in 2001 door Albanese UÇK opstandelingen volledig verwoest. Maar gelukkig zijn beide weer herbouwd. Na de lunch bij Sedra in Tetovo rijden we via Gostivar, Mavrovo, Demir Hisar en Bitola weer terug naar Resen waar we pas om 21.30 uur aankomen. Heel moe maar wel voldaan.

Zaterdag en zondag doen we rustig aan. Maandag 31 oktober bezoeken we de plaatselijke kerk van Sv. Gjorgji uit 1843 en krijgen een rondleiding van priester Miško.



's Middag gaan we weer naar ons ziekenhuis. Na weer veel gedoe zijn eindelijk de medicijnen aangekomen en die dragen we officieel over aan de directie.

## MISSIE VOLBRACHT.

Tijdens onze bezoek aan het ziekenhuis en de uren die we doorbrengen in de auto naar Skopje e.d. praten we veel over de situatie in Macedonië en de consequenties voor ons ziekenhuis. Net als overal hebben ook zij te lijden onder de crisis in Europa en zijn de kosten ook daar omhoog gegaan.

Donderdag 03 november. Vandaag zijn Dine en haar zoon Žive jarig. We feliciteren hen en geven een cadeautje. 's Middags gaan we naar hotel Dve Liri en ontmoeten daar Gordana, Jasmina en Alexander. Zij zijn cliënten van "Humana Prespa", een instelling voor mensen met een beperking. Sinds enige jaren zijn wij hier donateur van en ze willen ons een presentatie geven van hun activiteiten. Als dank krijgt Johanna een zelf gemaakte halsketting en een "kopergravure" met het logo van Prespa.

Van het ziekenhuis krijgen we als dank voor ons werk een (ook door Gordana gemaakte) "kopergravure" van Johannes de Doper. Thuis eten we met de hele familie ter gelegenheid van de beide verjaardagen en tafelen nog heel lang na; erg gezellig.

Vrijdag 04 november maken we een uitstapje. We rijden eerst naar Bitola waar we Alexandra ophalen en brengen dan een bezoek aan een Duits kerkhof uit WO I. Daarna rijden we naar Dihovo, een plaatsje ten zuiden van Bitola. We zien hier een prachtig stuk natuur. Vervolgens rijden we de Pilister op tot ca. 2.000 mtr. hoogte. We lunchen bij restaurant Villa Vista. Tot slot bezoeken wij een Joods kerkhof uit WO I.

Zaterdag 05 november bezoeken we het kerkhof, het is vandaag de dag van de doden, bij ons heet dat Allerzielen. Dan komen veel mensen hun doden gedenken. Aan het eind van de middag pakken we onze koffers.

Zondag 06 november om 09.00 uur nemen we afscheid van onze vrienden en brengen Stojan en Bile ons naar het vliegveld van Ohrid. We checken in wachten tot we kunnen vertrekken. Helaas is onze vlucht een uur vertraagd. We drinken wat en hebben een geanimeerd gesprek met een echtpaar uit Harderwijk dat een appartement bezit in Peštani. Door het geroezemoes en het slecht verstaanbaar van de omroepster hebben we heel laat in de gaten dat we al moeten boarden voor onze vlucht. Snel door de veiligheids- en paspoortcontrole. Als één na laatste gaan we aan boord. Om 16.00 uur landen we op Dortmund en halen onze auto op. Dan rijden we naar Unna, waar onze neef Marc en zijn vrouw Vanessa een wafelrestaurant hebben. We begroeten elkaar en eten een wafel met een kopje koffie. Daarna rijden we (met heel slecht weer (regen !)) naar Bedum, waar we om 21.00 uur aankomen.

Moe maar voldaan kijken we terug op onze reis. Alle donateurs heel erg bedankt voor uw financiële steun en Imres en HaVeP / Bokestijn voor hun levering c.q. transport. Rest ons nog het afhandelen van de papieren en het betalen van de rekeningen.